

Cykeltransport till och från restaurang Fina Fisken - Gemensamt arrangemang med Lions

Tisdagen den 24:e maj sken solen från praktiskt taget molnfri himmel och västanvinden höll sig lugn och behaglig. Elisabethstiftelsen i Trosa hade denna dag bjudit in alla boende på våra äldreboenden till en god utelunch med sjungande trubadur på den fina uteplatsen till restaurang Fina Fisken. Lions i Trosa hade organiserade det praktiska och såg till att alla transporter fungerade på ett bra sätt. En del kom ner till hamnen med buss medan vi hade fått förtroendet att bjuda dom på Ängsgården på den fina upplevelsen att åka cykel hela vägen ner till Fina Fisken. Nu när vi har tillgång till fem cyklar så blev det en riktig cykelkaravan på våra cykelbanor och längs Östra Långgatan. Längs vägen blev det många att heja på. Vi fick köra i två omgångar för att få med alla som var sugna på lunchen med torskrygg. Det var Tom som hade beställt transporten med våra fem cyklar och det var piloterna Rolf, Anders, Bernhard, Hasse och Börje som fått förtroendet att styra gästerna fram till Fina Fisken.



Gemensam start med tio förväntansfulla passagerare och fem ivriga piloter utanför Ängsgården



Piloten Börje skjutsar nöjda damer efter den goda lunchen och som också fått med en kvist av väldoftande häggblommor som fick ligga på det lilla mini-bordet framför sig på cykeln

För piloterna blev det raggmunk med stekt fläsk och lingonsylt på Punchkällaren vid ån

Vi piloter fick söka oss till en lite enklare lunch och vi hittade en riktig favoriträtt med läcker husmanskost på Punchkällaren vid ån, raggmunk med stekt fläsk och lingonsylt. Vi kunde få ett eget bord för fem i en hörna och fick snabbt servering av denna klassiska favoriträtt. Under måltiden fick vi tillfälle att diskutera några av våra gemensamma bekymmer. Det är framför allt behovet av nya piloter som bekymrar oss mest eftersom intresset att använda våra cyklar nu är så stort och vi har tillgång till fem cyklar. Det är lika många cyklar som dom har i Linköping, en kommun som är drygt 20 ggr större än Trosa.

Vi har försökt att komma i kontakt med erfarna cyklister som kan bli piloter, men det är oftast olika hinder som gör att de inte vill engagera sig. Det är ju synd, för det är en bra sak att ge upplevelser och sprida glädje till våra äldre samtidigt som det befrämjar kondition och ger en fin gemenskap på köpet.

Stort intresse på Trosagården för nya cykelturer dagen efter



Förväntansfulla cykelgäster från Trosagården med de säkra piloterna Bernhard, Peter och Anders

Dagen därpå ringde Tom upp Hasse för att höra om vi kunde mobilisera några fler cyklar än de som vi hade bokat enligt uppgjorda beställningen. Under lunchen på Fina Fisken var våra cyklar väl synliga i parken intill restaurangen och de som hade fått åka buss ville naturligtvis prova en cykeltur när tillfälle bjöds i det fina vädret. Vi gjorde försök att mobilisera några fler piloter, men det var förhinder av ena och andra slaget så några fler piloter lyckades vi inte samla ihop. Hasse och Börje råkade denna dag vara upptagna på annat håll. Vi löste emellertid problemet så att vi körde tre något nerkortade turer i stället för de två som var planerade. Det blev ett mycket lyckat resultat på så sätt att 18 gäster från Trosagården kunde njuta av en fin tur efter vattnet och över torget ner till hamnen i det fina vädret.

Hasse och Börje